

- Website fanfare
- Van de bestuurstafel viel
- Zomaar een dag

- 1 Activiteitenkalender

De Notenkraaker



Concertreis groot succes

Niet zomaar een dag

Zondag 21 oktober 2001.

Harry Gerekens en Henk van Gorkum hadden het uitstekend voor elkaar. Gelukkig was Paul nog tijdig aanwezig voordat de reis begon. De eerste hobbel werd na heel veel bellen toch nog door Lei Extra en Sjef Ficker weggewerkt. Het was erg jammer dat onze Wiel om reden van gezondheid thuis bij zijn echtgenote moest blijven. Wij hopen dat als hij dit leest, hij weer fris en vrolijk rond loopt. Dat wensen wij deze muzikant die altijd aanwezig is van harte toe. Na een kleine omleiding arriveerden wij toch bij de koffie en vlaai in het AC restaurant in Venray. Een half uurtje later dan gepland, werden wij door harmonie St. Martinus voortreffelijk onthaald in het Schuttersgebouw St. Anna. De soep en een veelheid aan broodjes stonden voor ons gereed. Tijdens deze lunch werden de eerste anekdotes over Henk zijn verleden verteld. De sterkste verhalen, waar of niet waar, worden nooit aan het papier toevertrouwd. In 1983 werden reeds zijn kwaliteiten op een LP vastgelegd. De opbrengst van deze "LP" werd geschonken aan zijn geliefde Harmonie St. Martinus. Niet alle platen werden aan de man gebracht. Daarom mogen wij nu genieten van de weggevertjes. Na dit voortreffelijk onthaal werden de instrumenten warm geblazen in het theater Bommersheuf. Het Dubbelconcert aldaar werd geopend door Harmonie St. Martinus Old Zender, uit de streek "De Liemers". De toelichting van al de muziekwerken werd verzorgd door de schone jonkvrouw Ellis, die door onze jeugdige muzikanten met applaus werd ontvangen. Met genoeg hebben wij geluisterd naar hun vertolkingen van de gekozen werken. Naast kwaliteit vergat men ook de amuse-

mentswaarde zeker niet. Er werd gemompeld: "High School Cadets" dat kunnen onze artiesten ook wel opvoeren. Men zou het bespreken met Sjef Ficker. Met verbazing werd geconstateerd dat de stem van solist Frans veel overeenkomst had met die van onze Henk. Een ode aan de blaasmuziek mochten wij beluisteren in het Gelders dialect. Na de pauze was het onze beurt om te laten horen wat onze muzikanten hadden geleerd. Fenna zong bijna de sterren van het heelal en de directeur van het circus, met hoge hoed, was goed op dreef. De artiesten zaten op het puntje van de stoel. Na de uitvoering werden zij bedankt met een ovationeel applaus. Na enkele wederzijdse lofuitingen door de voorzitters van de verenigingen en het overhandigen van een in mergel uitgesneden herdenking, werd dit dubbelconcert in de foyer beëindigd onder het genot van een drankje. Jammer dat onze buschauffeur wat moeilijk deed, waardoor dit samenzijn werd bekort en de maaltijd in een hoog tempo verorberd werd. Hij moest 20.30 uur thuis zijn van zijn baas of bazin. Rest mij nog een opmerking: Harry en Henk, bedankt voor de perfecte organisatie en invulling van deze dag. Het werd een bijzondere dag voor velen. Kwalitatief stond alles op een zeer hoog peil.

Een supporter

Voorspeelmiddag 2002

Om alvast in de agenda te zetten:
14 april 2002 in de zaal van Op de Trepkes.

Van de bestuurstafel viel

September

Het federatieconcert op 6 oktober is een goede aanloop naar het concert in Oud-Zevenaar. Pieter Janssen beoordeelt de prestaties.

Uit de evaluatie van het Hoevefeest 2001 blijkt, dat we weer op de goede weg zitten. De verenigingen van Stein en Buchten hebben positief gereageerd op ons initiatief om een Top Drie Orkesten Concert te verzorgen in 2002.

Oktober

Aan de orde komt de lange lijst van activiteiten, die plaats vinden in de fanfare. Aan elke activiteit is een verantwoordelijk bestuurslid gekoppeld. Sjef Ficker heeft een voorbeeldles gegeven op de basisschool in Hulsberg. De reacties zijn bijzonder positief. Het bestuur gaat op zoek naar een vervangster van Ingrid Kerckhoffs die in november stopt met de blokfluitlessen.

Website St. Caecilia Hulsberg

Bart van Oeffelt, Raymond Schiffelers en Henk van Gorkum hebben de handen ineengeslagen. Er komt voor het einde van 2001 een eigen website. Het ontwerp layout verhaal is al gereed. Nu moet de website nog gevuld worden met teksten en foto's. Degenen die alvast de foto's van onze concertreis naar Oud-Zevenaar en het bezoek van Maxima aan Hulsberg willen zien moeten surfen naar:

www.caecilia.f2s.com/concertreis/concertreis.htm