



De Notenkraaker

Jaargang 15, nummer 2

maand, juli 2010



Van de Redactie

Zoals jullie gemerkt hebben, is er al een tijd geen Notenkraaker uitgebracht. Dit heeft te maken gehad met studie, welke alle vrije tijd in beslag heeft genomen, waardoor het maken van de nieuwsbrief in het gedrang is gekomen. Het is ondoenlijk om nu achteraf, uitgebreid aandacht te schenken aan alle voorbij momenten / activiteiten welke normaliter uitgelicht zouden worden. Wel willen we alle mensen die in de afgelopen maanden jarig zijn geweest en alle examenkandidaten die geslaagd zijn, via deze weg alsnog feliciteren.

Dan rest ons nog om iedereen een fijne en gezellige vakantie toe te wensen!

Even voorstellen - Pierre Frissen

Ik ben Pierre Frissen, 42 jaar oud en sinds 12 jaar woonachtig in Klimmen. Ik ben nu ongeveer 30 jaar lid van de fanfare. Van mijn familie was alleen mijn oom Wiel Limpens en mijn neef John Limpens lid van de fanfare. Ik vond het een eer om door mijn oom Wiel gevraagd te worden om als slagwerker te beginnen bij de fanfare, of beter gezegd, bij de drumband van de fanfare.

Dit was een kleine groep die inmiddels al een tijdje eerder dan mij als slagwerker aan de slag waren gegaan. Ik herinner me nog goed dat we thuis bij John les kregen van Jos Habets, een ruige slagwerker, die je met gemak met een hand kon bijhouden met een paradiddle, in zijn andere hand een shagje rollend. (paradiddle is een techniek oefening) In die tijd bestond de groep uit John Limpens, Daniël Gerekens, Erik Heijnen, Frank Pisters en Mark Wolfhagen, later aangevuld met Ben Pisters en Ramon Frissen. Ik denk dat ik nog wat mensen ben vergeten, het was een kleine hechte club destijds. Als tenue droegen we rode capejes met een zwarte broek en een wit hemd met een vlinder, met als hoofddekseel een soort fez met veer, de drumband was een beetje jalouxs op ons, gezien het commentaar wat we destijds van ze kregen, maar dat is verleden tijd. Van Harrie Walther kregen we onze marcheerlessen, die geperfectioneerd werden door onze laatste leraar Ad Triepels. Na een tijdje kwam ik bij de fanfare, die onder leiding stond van 'good old' Guus Erkens. Het begon voor ons in feite met o.a. de Ria-defileermars en Drumbo, werken geschreven voor fanfare met een drumband arrangement. De drumband werd in feite opgeheven rond 1987-1988. Alleen John, Daniël en ik zijn nog lid gebleven van de fanfare. Erik Heijnen heeft echt carrière gemaakt als slagwerker, eerst van de Valsj Plat en de Schintaler en nu van Spitze. Roger Dormans kwam iets later erbij, maar dat is gewoon een ander verhaal, dat kun je hem beter zelf vragen. In 1987 ben ik in dienst gegaan bij het Korps Commando Troepen bij de sectie paraopleiding en parapak, een geweldige tijd voor een jonge gast, ik wilde gewoon mijn tijd sportief doorbrengen en een beetje de grenzen verleggen. De sectie para was bij uitstek ideaal, je kon er parachutespringen, iets wat ik eerder als hobby deed, maar hier kreeg je ervoor betaald. Later ben ik beroepsgerant geworden in Oirschot, maar ik bleef trouw aan de fanfare, kwam zelf iedere donderdag terug in een concoursjaar, dat wilde je gewoon niet missen. Na mijn diensttijd van ca. 5 jaar ben ik uiteindelijk "in het sanitair beland". Ik heb gewerkt bij Clou in

Nuth, Goergen in Stein en nu bij Mathieu Dumoulin in Maastricht als verkoper. Ik ben naast muzikant van de fanfare ook lid van Sumavanka, wat eerder de Beumerwald kapel is geweest. Onder leiding van Theo, de enige echte Kapelmeister zijn we goed bezig, er wordt regelmatig gerepeteerd en de eerste optredens zijn goed verlopen. Meerdere optredens zitten in het verschiet, de goede oude tijden van de Alpenjäger en de Beumerwaldkapel komen terug als je het mij vraagt. Naast de muziek heb ik ook andere hobby's zoals hardlopen en wandelen. In 2007 de marathon van New York uitgelopen, een enorme ervaring in de Big Apple, met zo'n veertigduizend mensen de 42 km rennen, echt super. Ik ren nog steeds regelmatig, binnenkort staat de halve marathon van Visé op het programma. Ook wandel ik regelmatig, paaszaterdag staat de Kennedymars op het programma, samen met John en Hubert proberen we de 80 km uit te lopen. Maar mijn grootste passie is eigenlijk de bergsport in al zijn facetten. Via een oude sportleraar van Sintermeerten, Jos Smeets, ben ik via de Vallekebergse Alpen Vrung destijds en nu de Bergvrung aan het klimmen geraakt. Regelmatig naar de Alpen om met vrienden toeren te maken is iets wat ik erg graag doe. Binnenkort een week in de buurt van de Mont Blanc routes klimmen in rots en ijs met behulp van touwen, stijgers, ijsbijlen en ijschroeven, vertrouwend op je eigen beoordelingsvermogen, conditie en dat van je klimpartner. Kamperen op de gletsjer in een tent, sneeuw smelten om te koken dat soort dingen, werkelijk super, tenminste voor mij dan. Volgend jaar hoop ik naar de Elbrus te kunnen gaan, de hoogste berg van Europa, deze is gelegen in de Kaukasus in Rusland op de grens met Georgië. Uiteraard in overeenstemming met de agenda van de fanfare! Als laatste hobby beoefen ik ook af en toe het vrije val parachutespringen in Zwartberg (B). Zoals ik al eerder vermeld heb, dit doe ik al vanaf mijn 18e jaar, met ruime tussenpozen weliswaar. Onlangs nog vanaf 4000 mtr hoogte een vrije val gemaakt van ca. 1 minuut, dat is wat ze noemen 'echt kicken'. Ik hoop niet dat men denkt dat ik een sterke 'death wish' heb, integendeel!! Ik wil zoveel mogelijk tijd en energie in de fanfare steken als mogelijk is, iets wat ik me heb voorgenoemen na mijn terugkeer naar de fanfare. De reacties over de terugkeer van Roger en ik waren hartverwarmend. Het deed mij in ieder geval goed om bij terugkeer een andere fanfare te zien, een zeer hechte, gezellige vereniging waar het goed musiceren is, iets wat echt wel gaat lukken onder leiding van Renato..

In dit nummer:

- Van de redactie
- Voorstellen: Pierre Frissen
- Wist u dat? (deel 1)
- Verslag 1e helft van 2010
- Activiteiten
- Verjaardagen
- Spreuk
- Wist u dat? (deel 2) 

Wist u dat ... ?

- Tijdens het dirigeren bij de jeugdfanfare Jhon uit zijn hemd is gescheurd?
- Regina met de opmerking kwam dat hij misschien een beter betaalde baan moet gaan zoeken?
- Kasper concludeerde dat dit nodig is om alles beter te ventileren?
- Jhon meedeelde dat Kasper de clown van het stel is?
- Hij nog 's nachts van hem droomt?
- Wij benieuwd zijn wanneer Kasper bij de grote fanfare uit de band (durft) te springen?
- ◇ Wanneer je de partijen niet bij je hebt, je gewoon blijft zitten?
- ◇ Zeker wanneer je zo ver weg woont als Daniël?
- ◇ Wij natuurlijk heel positief denken?
- ◇ Hij heel hard thuis oefent?
- * Er nog een "ouwe" wist u datje lag?
- * Deze over de slagwerkers gaat?
- * Er elke donderdag eigenlijk 7 personen aanwezig zouden moeten zijn?
- * De eerste van de club alles moet opzetten van de dirigent?
- * Dit meestal Milan is omdat hij ook bij de jeugdfanfare meespeelt?
- * Daarna wel eens blijkt dat niet iedereen komt opdagen?
- * Dan meer dan de helft niet gebruikt wordt?
- * Milan er het zijne van denkt?
- * Hij wel iets anders aan zijn hoofd heeft dan op- en afbreken?
- * Hij die repetities met recht "MWA" vindt?
- * Hij in de toekomst toch iets harder moet slaan?
- * Maar dan wel op een tafel?

Verlag 1e helft van 2010

Secretariaat Activiteiten

Januari

1 januari, Nieuwjaarsborrel bij de gemeente Nuth. Enkele bestuursleden zijn hier namens de fanfare naartoe gegaan. Was erg gezellig.

2 januari lege flessen actie jeugd. Deze is goed verlopen, we hebben een mooie opbrengst.

3 januari nieuwjaarsconcert in samenwerking met Drumband St. Rochus en het koor. Het was druk en gezellig. Zijn hier en daar wel wat steekjes gevallen.

Februari

15 februari optocht carnaval, is goed verlopen. Het gezamenlijk schminken was erg leuk.

18 februari, gesprek Frank Souren en een gedeelte van het bestuur in verband met het oefenlokaal van de fanfare. Er zijn een aantal nieuwe afspraken gemaakt.

Maart

3 maart DB kascontrole bij Hans Dormans. Alles was weer netjes verzorgd en goed in orde.

12 maart bijeenkomst opleidingen (Huub en Lizette):

21 maart concert Oosterbeemd bij dhr. L. Souren is helaas niet door kunnen gaan in verband met een dubbele planning van Oosterbeemd. Er zal gekeken worden voor een nieuwe datum.

25 maart ALV, deze was druk bezocht. Er was een ontspannen sfeer. Piet Meyer was aftredend bestuurslid en werd bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Pierre Frissen werd verkozen tot nieuw bestuurslid. Hans Dormans werd herkozen als bestuurslid. Beiden met een grote meerderheid van de stemmen.

Tevens werd er besloten om de ALV vanaf volgend jaar weer op de zondag te houden, aansluitend aan een repetitie.

28 maart voorspeelmiddag,

April

9 april serenade bruiloft Roger Domans & Ilona Vleugels.

12 t/m 16 april, voorbereidingen Hoevefeest. Er werd opgebouwd op de camping. Iedereen die kan helpen is van harte welkom 's avonds.

16, 17 en 18 april Hoevefeest.

25 april concert samen met Wessem.

27 april sponsoractie Holland Casino.

30 april serenades Koninklijke onderscheidingen en lampionnoptocht.

Mei

1 en 2 mei het 31^{ste} Solistenconcours.

8 mei, serenade 25-jarige bruiloft van Helga en Ronald Verlaan.

9 mei, begeleiden communicantjes.

30 mei, zeskamp SVH.

Juni

Milou Bosten is geslaagd voor haar A-examen. Rgeina Koonen is geslaagd voor haar B-examen.

5 juni Play-inn

11 juni serenade 25-jarige bruiloft van Hans en Marion Dormans.

13 juni Sacramentsprocessie.

26 juni, zomerconcert samen met het GKC.

17-07	Oud-Papier	Hemelke
22-07	Afsluiting met BBQ	Hemelke
22-07	Vakantie	
21-08	Oud-Papier	Hemelke
21-08	Ophalen Rochusden	Heukske
26-08	Start 1e repetitie	Trepkes
05-09	Buurtfeest Wissengracht	
03-10	Serenade	Dorekoel
23/24-10	Concertreis	Gusenburg
31-10	St. Caeciliamis	Kerk

Verjaardagen

Juli

8: Irene Frissen—11: Marjo Pluijmaekers—
21: Ulrike Klein—28: Robert Janssen

Augustus

1: Bryan Slijpen—15: Camiel Bosten—18:
Wiel Martens—19: Raymond Slijpen +
Mathijs Deguelle—28: Louis Souren

September

2: Huub Vandewall—8: Bep Lemans—9:
Ramon Schiffelers—15: Marie-José Ge-
rards + Guus Smeets + Regina Koonen—
21: Tim Borggreve + Trees Horsmans—24:
Jacques van Megen—27: Kevin Slijpen

Vakantie:

Laat de omgeving ook genieten

Wist u dat ... ?

- De muziekcommissie regelmatig rond de tafel zit?
- Zij vooruitgang boekt om de vereniging tot muzikale hoogten te brengen?
- De concertreiscommissie ook al enkele keren rond de tafel heeft gezeten?
- Zij al tot afspraken zijn gekomen?
- Iedereen al een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname?
- Er, tot grote vreugde van de commissie, heel veel animo is?
- Iedereen op de hoogte gehouden zal worden?

- ◇ Het hoevefeest comité een drukke tijd achter de rug heeft?
- ◇ Zij afhankelijk is van ALLE leden om mee te helpen?
- ◇ Dit hier en daar toch wel een beetje te-genviel?
- ◇ Het weekend gehouden wordt om de kas te spekken voor alle activiteiten welke gehouden worden VOOR leden?
- ◇ Elk lid zich daarom verplicht zou moeten voelen om hier zonder slag of stoot aan mee te werken?
- ◇ Het comité het volgend jaar op verbetering hoopt?

- * Het solistenconcours weer is geslaagd?
- * Ook hiervoor geldt dat hulp van ALLE leden zeer gewenst is?
- * Interesse tonen zeer gewaardeerd wordt?